

Hallo toneelliefhebbers,

Het is gelukt! De toneelcursus "Toneel ontdek 't" kan doorgaan.

Toch ben ik nog op zoek naar een paar extra spelers.

Dus ken of ben je nog iemand die twijfelt of iemand die toneelspelen toch héél leuk vindt?

**Kom op woensdag 4 oktober van 14:00 tot 15:00 uur naar de cursus.**

***Mocht je je nog niet hebben opgegeven: doe even een les mee en bepaal daarna of je mee wilt doen.***

De cursus bestaat uit **5 lessen van een uur**.

In deze cursus doe ik niet alleen (**improvisatie**) **spelletjes**, maar het is ook de bedoeling dat ik met jullie ga **brainstormen over een nieuwe voorstelling** voor het volgende schooljaar.

***Een hoed is mijn inspiratiebron. Ik stel me zo voor dat de speler die deze hoed draagt zelf heel gelukkig is en graag anderen gelukkig maakt door even zijn/haar hoed uit te lenen. Deze magische hoed zorgt er namelijk voor dat je je gelukkig voelt. Natuurlijk zijn er ook rollen die deze hoed willen stelen. De vraag is: lukt dat hen? En hoe? En je kunt je dan afvragen of deze dieven uiteindelijk ook wel het geluk verdienen. En hoe reageert de eigenaar van de hoed als hij gestolen is? Heeft de hoed wel echt magische krachten? Of werkt het al voldoende als je maar in jezelf geloofd?***

Graag wil ik dit idee met jullie gaan uitwerken. Misschien ontstaat er wel iets moois en kunnen we in de laatste les al iets aan je familie en vrienden laten zien.

Kijk op de site: [www.hardenbergkids.nl](http://www.hardenbergkids.nl)

Hopelijk komen er nog wat extra kinderen naar de eerste les.

Groetjes Hennie Groen.