

Paasviering online: “De Wegwijzer” Schuinesloot

Lieve allemaal,

Normaal gesproken zouden we op school de paasviering vieren.

Met Pasen denken we aan het leven en lijden én de opstanding uit de dood van Jezus Christus.

Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. We vieren de opstanding van Jezus uit de dood, nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is.

Om hier toch bij stil te staan, hebben we een bestand voor jullie gemaakt, waar jullie naar eigen keuze gebruik van kunnen maken.

We hopen dat jullie ondanks deze "rare" periode een fijn Pasen hebben met elkaar.

Met vriendelijke groet,

Team de Wegwijzer

Enkele paasliedjes:

<https://www.youtube.com/watch?v=CZr99MHs4FQ> (de steen is weg)

<https://www.youtube.com/watch?v=yFQIMSw8B7A> (weet je dat de lente komt)

<https://www.youtube.com/watch?v=AQHjVl049Q> (geef het door aan iedereen)

https://www.youtube.com/watch?v=xCUj6DORV_k (lang leve de koning)

<https://www.gelovenisleuk.nl/knutselen/36-pasen> (leuke kleur- en knutselideeën rondom Pasen)

Juf Marianne leest voor uit: “Plant bloeit op”

<https://youtu.be/m6EaTxqYrpo>

Het Paasverhaal:

Het is vroeg. Zó vroeg, dat het nog donker is. Maria loopt door de stille straten van Jeruzalem.

Ze is op weg naar het graf van Jezus. Hij is haar Meester, haar vriend, haar redder.

Jezus heeft veel mensen geholpen en hij vertelde over Gods liefde. Maar toch is hij gearresteerd.

Hoewel hij niets verkeerd gedaan heeft, is hij gedood. Nu ligt hij in een graf net buiten de stad.

Als Maria bij het graf komt, ziet ze iets gekks. De steen is weggerold! Het graf is open. Maar waar is Jezus dan? Snel haalt Maria een paar andere vrienden van Jezus. Als ze in het graf kijken, zien ze dat Jezus er niet is. De vrienden gaan snel terug om het aan anderen te vertellen. Maar Maria blijft bij het graf staan kijken.

Even later komt er iemand aan. Is het de tuinman?

‘Meneer!’ roept Maria. ‘Alstublieft, vertelt u me: Waar is het lichaam van Jezus? Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar hij is!’ Maar de tuinman zegt alleen maar: ‘Maria...’ Op dat moment weet Maria het. Het is Jezus zelf!

‘Meester!’ roept Maria. ‘Je moet mij niet vasthouden,’ zegt Jezus.

‘Ga naar mijn vrienden. Vertel dat ik naar mijn Vader ga. Hij is ook jullie Vader.’

Even later rent Maria door de straten van de stad. De zon is inmiddels gaan schijnen, de mensen zijn

wakker. En Maria? Die is nog nooit zo blij geweest!
(naar Johannes 20:1-18)

Goede God,

*De dagen lijken op elkaar.
's Ochtends worden we wakker,
we gaan naar "thuischool" of aan het werk,
we eten wat, we drinken wat,
we doen wat leuks en gaan weer slapen.
Heel veel dagen gaat het zo.
Maar voor sommige mensen is het anders.
Omdat ze afscheid van iemand moeten nemen.
Omdat ze hun baan kwijt raken of ziek worden.
Wij bidden voor die mensen.
Ze zouden zo graag willen dat alles weer gewoon werd.
Dat de dagen weer zouden lijken op de dagen van vroeger.
Wees bij hen, God.
Dat vragen wij aan U, in Jezus' naam.
Amen.*

