

Hallo ouders,

Vanuit de MR mag ik deze keer een stukje schrijven. Dus dacht ik, laat ik een Q & A vanuit de MR maken om wat meer duidelijkheid te geven wat de MR doet en inhoud.

Wat is de MR?

De MR is de medezeggenschapsraad van school. Hier kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school.

Waarom een MR?

Omdat het onmogelijk is voor het schoolbestuur om met iedereen in gesprek te gaan, praten ouders en leerkrachten mee. De ouders van de MR vertegenwoordigen de ouders en de leerkrachten van de MR vertegenwoordigen de leerkrachten. Van een MR lid, mag je verwachten dat ze grotendeels weten wat er speelt onder ouders en personeel.

Wie zitten in de MR?

Van de leerkrachten spelen Hanneke, Marianne en Jacobien een actieve rol in de MR. Linda van Marle, Janneke Janssen en ik Marianne Engelbertink vertegenwoordigen als ouders de MR.

Hoe lang zit je in de MR?

Als ouder MR lid ben je 4 jaar actief. Intussen zit mijn 4 jaar er bijna op en is het mijn beurt om te stoppen. We hebben Annet Schlepers gevraagd om de rol over te nemen.

Hoe is het om in de MR te zitten?

Ik persoonlijk vindt het heel waardevol om in de MR te zitten. Omdat wij als ouders bij school staan horen wij onderwerpen die ouders bezig houden. Vaak zijn het koetjes en kalfjes gesprekken. Maar met regelmaat pik je er ook wat uit. Van kleine irritaties tot echt goede ideeën. Ook merk je dat wanneer er grotere zorgen zijn zoals pestgedrag of in de quarantaine tijd, dat de verschillen van, meningen, reacties en opvoeding naar boven komen. Op zulke momenten kunnen we als klankbord functioneren. Wij horen wat er leeft onder de ouders.

Hoe zit het met de privacy?

Als MR-leden praten we niet over personen individueel, privacy is en blijft erg belangrijk.

Voegt het waarde toe?

Ja, als ouder is het belangrijk dat je de zorgen over het onderwijs van je kind kan uiten. Wanneer kleine dingen niet worden meegenomen ontstaat er een kloof tussen ouders en leerkrachten. En ontstaat er onbegrip.

Persoonlijk ervaring MR

Wanneer je als ouder in de MR zit krijg je ook de andere kant van het verhaal mee. De leerkrachten geven echt om onze kinderen. Ze willen zorgen voor passend onderwijs voor ieder kind en dat onze kinderen zich veilig voelen.

Persoonlijk vind ik de druk die op een school wordt uitgeoefend best groot. Van de ene kant de eisen die overheid stelt en daarin veel vraagt en van de andere kant dat de ouders, die ook hun zorgen en verwachtingen hebben. Er verandert zo ontzettend veel in de maatschappij, dat kan iedereen zien. Doordat er is veel verschuiving in het onderwijs, daar is veel flexibiliteit voor nodig. En dan is het

ook weer de kunst om elke keuzes die een school maakt te verantwoorden richting overheid en ouders. Dit gaat niet altijd vlekkeloos, maar we zien wel dat er hard aan gewerkt wordt.

Soms voelt het zo of we alleen maar de negatieve dingen aan bod brengen. Tja, dat zijn nou eenmaal de verbeterpunten. We proberen ook wel dingen in te brengen om de leerkrachten te ontlasten, maar tegelijk bedenk ik me nu, zijn dat vaak de leukere dingen, wat het vak als leerkracht ook weer aantrekkelijk maakt.

Ik hoop dat je jullie een beetje een indruk hebben gekregen van de MR. Ik wil nog één ding hieraan toevoegen...

We willen allemaal school waarin onze kinderen onderwijs krijgen, waarmee ze een basis leggen om in de toekomst mee verder te kunnen. En ik en blij dat ik in de MR mijn steentje heb kunnen bijdragen.

Vriendelijke groet,

Marianne